



Winterprogramma 2017-2018



Cluster Hogeland-Oost

Bierum-Holwierde-Krewerd, Spijk-Losdorp
't Zandt-Godlinze, Loppersum-Maarland

Winterprogramma 2017 - 2018

Cluster Hogeland-Oost

Bierum – Holwierde – Krewerd
Spijk – Losdorp
't Zandt – Godlinze
Loppersum – Maarland

INHOUD:

Bezinning en groei	- Nabespreken kerkdiensten	2
	- Op verhaal komen in het aardbevings- en versterkings- gebied	2
	- Lutheravond	2
	- Tot de kern komen	3
	- Meditatie in de 40 dagentijd	3
	- Groep voor ontmoeting en gesprek	3
	- Leeskring Johannes-evangelie	4
	- Wat is onze hoop, als we denken over dood en sterven?	4
	- Filmavonden	5
	- Denken over het kwaad	5
	- Hoe wijd ik mijn leven aan God?	6
	- Bijbelcursus: Herstel mijn eerste liefde	8
Catechisaties	- Wijkgemeente Maarland en wijkgemeente Loppersum	9
	- Spijk – Losdorp	10
	- Bierum – Holwierde – Krewerd	10
Jeugdwerk	- Gereformeerde Kerk 't Zandt – Godlinze	11
Overige	- Passage, afdeling Loppersum	12
	- C.G.B. afdeling Eemsmond	13

BEZINNING & GROEI:

Nabespreken kerkdiensten

Het komend jaar wil ik graag twee keer een kerkdienst nabespreken.

De eerste nabespreking is gepland op 8 oktober in de Jacobuskerk in Zeerijp.

De tweede dienst met nabespreking is 11 februari in de Vredekerk in Loppersum.

Aan de nabesprekingen kunnen maximaal twaalf mensen deelnemen. Bij binnenkomst in de kerk liggen er twaalf briefjes klaar, wie aan het nagesprek mee wil doen kan een briefje pakken.

Na de dienst, na het handen geven, met een kopje koffie of thee erbij vindt het nagesprek plaats. Het wordt geleid door een paar speciaal hiervoor gevraagde gespreksleiders en duurt niet langer dan 20 minuten.

De bedoeling van het gesprek is om er iets van te leren:

als voorganger hoop ik iets te leren over hoe de dienst overkomt, hoe wordt de dienst ervaren?

Ik hoop dat de deelnemers aan het gesprek meer inzicht / verdieping krijgen in de liturgie en de uitleg en ook door het gesprek leren wat een ander opvalt en belangrijk vindt in een dienst.

ds Tjalling Huisman

Op verhaal komen in het aardbevings- en versterkingsgebied

Er komt veel op ons af in Loppersum: Onze huizen moeten worden versterkt en daarvoor komen allerlei mensen over de vloer om afspraken te maken en de huizen te onderzoeken. Maar waar blijven wij in dit verhaal van schadeherstel en versterkingsoperaties? Op maandag 9 oktober 2017 in de Vredekerk willen wij op verhaal komen. Het boek met het verhaal van God en mensen oftewel de Bijbel gaan we openen en lezen in de context van wat er hier allemaal gebeurt. En dan gaan we als groep samen zoeken naar de bemoediging, troost en de weg die de Bijbel ons aanreikt in deze situatie. De eerdere avond in Appingedam op 27 april jl. is heel vruchtbaar geweest en heeft veel betekend voor de deelnemers. Daarom lijkt het ons goed om ook in Loppersum een dergelijke bijeenkomst te hebben.

Deze begint om 20:00 uur in de Vredekerk. De leiding is in handen van Jacobine Gelderloos van de PThU en ds. Marco Roepers. Aanmelden kan bij de laatste en ondergetekende:

predikant@gereformeerdekerkloppersum.nl 0596-572929

ds. Marco Roepers

Lutheravond 29 oktober 2017 Vredekerk Loppersum

Dit jaar, in 2017, is het 500 jaar geleden dat de reformatie begon door de 95 stellingen van Maarten Luther. Op zondag 29 oktober is er in de Vredekerk de Lutheravond waarbij wij stilstaan bij de liederen van Luther en zijn theologie. Die hebben de basis gelegd voor het protestantisme, waarbij het protestantisme niet slaafs Luther is gevolgd, maar iedere keer weer opnieuw zich op zijn erfgoed heeft bezonnen. Dat gaan we 29 oktober ook doen. Centraal zal een lied van Luther staan en een theologisch thema daaraan gekoppeld zijn. Iedere keer ontdekken we weer dat Luther fascinerend blijft en ondanks al zijn typisch 16e eeuwse karakter, toch altijd weer iets extra's heeft dat ons iets te zeggen heeft.

We beginnen om 19:00 uur in de Vredekerk, Burgemeester van der Munnikstraat 16 in Loppersum en vanwege het 500 jaar feest willen we dit keer extra groot uitpakken als Lutherwerkgroep Noordoost-Groningen.

Marco Roepers en Eddy Mul

Tot de kern komen

Het voeren van een pastoraal gesprek is een hele kunst. Natuurlijk is het prima als je het tijdens een bezoekje houdt bij de spreekwoordelijke koetjes en kalfjes, maar het loont de moeite om eens een stapje verder te gaan. God en het geloof ter sprake brengen is echter niet bepaald gemakkelijk. Niet voor onze professionals, de predikanten, en zeker ook niet voor al die vrijwilligers die namens de kerk bezoekjes afleggen. Johan Smit beschrijft in zijn boekje "tot de kern komen" hoe je van een gesprek een pastoraal gesprek kunt maken. Dat boekje wordt in drie avonden (met een uitlooptmogelijkheid voor een vierde avond) besproken met iedereen die het interessant vindt. In het bijzonder geschikt voor mensen die namens de gemeente bezoekwerk verrichten.

Data: de dinsdagen 7, 14, 21 en eventueel 28 november.

Locatie: Elthato, Zeerijp.

Informatie en opgave: Gerda Potze, tel. 0596-785036, email: gerda.potze@telfort.nl

Meditatie in de 40 dagentijd

In de 40 dagentijd wil ik graag een aantal keer met een groep mediteren. Het zullen korte bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 20.30 uur. Hopelijk ga je daarna met rust in je lichaam en voedsel voor je ziel verder de 40 dagen door.

In de eerste bijeenkomst oefenen we wat basisbeginselen van meditatie.

Tijdens de andere bijeenkomsten lezen we een Bijbeltekst en / of een gedicht met hart en ziel. Het gaat er daarbij niet om wat er precies bedoeld is, maar wat je zelf raakt. We maken daarbij gebruik van verschillende vormen van christelijke meditatie, die oude wortels hebben in de middeleeuwen. Het zijn simpele handreikingen die gemakkelijk te oefenen zijn.

Iedere bijeenkomst zullen we beginnen met een lichaamsmeditatie: met je gedachten ga je je lichaam langs. Dit is bedoeld om tot rust te komen, om de dingen van alledag even de dingen te laten.

Ik wil proberen om in ieder geval eenmaal de meditatie te doen bij een Bijbeltekst of gedicht die in een kerkdienst ook gebruikt zal worden. Zo wordt de meditatie tot een voorbereiding van een dienst.

De avonden zijn op 15 en 22 februari en 8, 15 en 22 maart.

Ze vinden plaats in het koor van de Petrus en Pauluskerk, maar als het te koud is zitten we in de consistorie (de deur aan de zijkant, Wirdumerweg is open).

Opgave kan bij ds Tjalling Huisman: 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl

Groep voor Ontmoeting en Gesprek

De Groep voor Ontmoeting en Gesprek bestaat uit tien tot vijftien mensen van achter in de twintig tot midden vijftig. De naam zegt al wat we zo ongeveer doen. Eens in de maand komen we samen om elkaar te ontmoeten en daarbij een avond te praten over geloof, Bijbel en ons leven. Dat gaat altijd in een informele sfeer. De groep bestaat uit zo'n vijftien deelnemers, maar we komen meestal samen met z'n zevenen of achten. Want iedereen heeft het druk met van alles.

Het afgelopen jaar hebben we een aantal keer *Lernen met Lev* gedaan, bijbellezen met behulp van Joodse bronnen. Het leuke daaraan is dat het weinig voorbereiding vraagt en veel gesprek oplevert. Het is ook niet moeilijk, iedereen kan meedoen en deelnemen aan het gesprek.

We hebben ook een aantal oudere en wijzere (zoals we hebben gemerkt) gemeenteleden geïnterviewd. Dat werden soms heel persoonlijke gesprekken over wat iemand heeft meegemaakt en hoe zijn / haar geloof is veranderd.

We komen steeds samen bij een van de deelnemers thuis, maar bij de interviews waren we te gast bij de geïnterviewde. De data voor het komend jaar zijn nog niet bekend, als je mee wilt doen kun je even bellen of mailen:

Melson Zwerver, melson@melson.nl / 0596 85 13 82

ds Tjalling Huisman, 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl

Leeskring Johannes-evangelie

Vorig jaar is de Leeskring rond het Johannes-evangelie gestart. We lezen het hele evangelie, niet alleen die bekende hoogtepunten, maar ook de minder bekende delen. Want het Johannes-evangelie heeft een boodschap en die proberen wij al lezend op het spoor te komen. Het beeld van Jezus in het Johannes-evangelie wijkt af van het huidige beeld van Jezus. Dat kan knarsen en schuren. Maar het evangelie heeft ook een meer mystieke laag en die kan fascineren. Het Johannes-evangelie blijft zo een uitdaging om te lezen en verveelt niet.

Onze eerstvolgende keer die we hebben afgesproken is woensdag 13 september om 20:00 uur in de Vredekerk (Burgemeester van der Munnikstraat 16 in Loppersum).

We lezen het Johannes-evangelie uit het NBV. Dat doen we hardop. We kunnen één voorlezer hebben, maar kunnen het ook afwisselen en dat kan ook weer op verschillende manieren. We kunnen één of meerdere hoofdstukken per keer doen. Die stukken verschillen erg in lengte, maar toch is het een bepaalde indeling die gestoeld is op de inhoud.

De bijeenkomsten zijn maandelijks.

De avond ziet er wat betreft indeling dan als volgt uit:

1. Opening (met inleiding uit het proloog)
2. Wat is er in de tussenliggende tijd gebeurd? Wat heeft de vorige keer voor je betekend? Heb je er nog over nagedacht of heeft iets speciaals je geraakt in de dingen die gebeurd zijn?
3. Lezen tekst uit Johannes-evangelie
4. Discussie: Wat zegt deze tekst je? Waar heb je vragen bij? Wat zijn moeilijke dingen? Wat raakt je? Wat roept associaties op?
5. We proberen een soort conclusie te formuleren. Wat heeft deze tekst ons vanavond gebracht en wat denken we de komende week mee te nemen?
6. Sluiting (met inleiding proloog)

Opgave kan bij Marco Roepers (marco@roepers.net, 0596-572929) en Agnes Klunder (agnesswaagman@gmail.com, 0596-571370). Ook al heeft u de voorgaande keren niet meegedaan, u kunt altijd mee gaan doen.

Wat is onze hoop, als we denken over dood en sterven?

Een leerhuis, voorbereid door Gerda Flikkema, Bertus Huizing en Riet Bons-Storm.

Vroeger stond het vast: de gelovige kon door Gods genade hopen op een plaatsje in de hemel. Er was ook nog het gericht, waar schapen van bokken werden gescheiden. Er was daarbij nog de mogelijkheid van de hel.

Van de hel hoor je niet veel meer, ook niet van het gericht. Ook het gaan naar de hemel is voor sommige mensen in onze gemeenten moeilijk voor te stellen. "Hoe moet ik dat zien?" vragen ze zich af. Voor sommigen is de hemel een punt van twijfel geworden.

Maar wat is dan onze hoop? Waar zijn onze doden? Helemaal nergens meer? Daar is toch ook moeilijk mee te leven....

En zo leven er bij velen van ons vragen, waar je niet zo gemakkelijk over praat. Maar als er een geliefde sterft, of als je over je eigen dood denkt, dan steken die vragen de kop op.

In dit leerhuis zullen we samen praten over hoe we denken over het leven na de dood. De belangrijkste vragen zullen zijn: wat kan onze hoop zijn? Hoe dacht men hierover in de Bijbel? Er zijn vier avonden gepland:

Plaats: de consistorie van de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Tijden: de donderdagavonden 11 januari, 18 januari, 25 januari en 1 februari.

Van 19.30 - 21.30 uur.

Opgave graag bij Gerda, Bertus of Riet.

Als iemand de Petrus en Pauluskerk moeilijk bereikbaar vindt, bel dan op en u wordt opgehaald en thuisgebracht.

Gerda Flikkema: 572297; albertengerda@gmail.com

Bertus Huizing: 571575; luizing14@hetnet.nl

Riet Bons-Storm: 574111; bonstorm@hetnet.nl

Filmavonden

Zoals voorgaande jaren zullen er ook dit seizoen weer een aantal films worden vertoond in de Vredekerk.

De opzet van de avonden is dezelfde als de afgelopen jaren: een korte inleiding, een boeiende film en dan napraten onder het genot van een glas wijn. Meestal zijn de discussies na afloop even interessant als de film zelf.

De thema's en titels voor het komende seizoen zullen later bekend worden gemaakt, maar u kunt de data alvast in uw agenda schrijven:

22 september, 20 oktober, 24 november en 15 december 2017

16 februari, 16 maart, 20 april en 18 mei 2018

Wilt u per e-mail op de hoogte blijven van de filmavonden, neem dan even contact met me op, dan krijgt u een week van tevoren een mailtje met informatie en achtergronden over de film van die maand.

Ik hoop u te zien op 22 september!

Melson Zwerver
0596-851382
melson@melson.nl

Denken over het kwaad

In 2002 verscheen het opzienbarende boek *Evil in Modern Thought. An Alternative History of Philosophy* (vertaald in het Nederlands als *Het kwaad denken – Een andere geschiedenis van de filosofie*) van Susan Neiman. Gevolgd door *Moral Clarity. A Guide for Grown-Up Idealists* (vertaald in het Nederlands als *Morele helderheid – Goed en kwaad in de 21^{ste} eeuw*) in 2008.



In het bijzondere programma Boeken van de VPRO was nog maar kort geleden Bettina Stangneth te gast vanwege haar boek *Het kwade denken* (Duits: *Böses Denken* uit 2016). En daarvoor had zij al opzien gebaard met *Eichmann in Argentinië – Het onbezorgde leven van een oorlogsmisdadiger* (Duits: *Eichmann vor Jerusalem* uit 2011)). Het kwaad staat (weer) op de agenda van het denken. Niet in de laatste plaats omdat onze wereld het schouwtoneel is van zaken die wij uitdrukkelijk als kwaad ervaren en bestempelen.



Adolf Eichmann staat terecht in Jeruzalem

Wij leven in een post-christelijke wereld, maar niet minder in een wereld-na-de-Verlichting. De, achteraf naïeve, verwachting dat met een toename van de redelijkheid ook het kwaad overwonnen zou worden, is door de geschiedenis ruimschoots teniet gedaan. Zoals een gebrek aan geloof de werking van God in de wereld tegenhoudt en de komst van het Koninkrijk vertraagt, zo lijkt ook het gebrek aan redelijkheid een van de cruciale oorzaken van de macht die het kwaad over ons heeft. Het remt de groei van onze (mede)menselijkheid.

Stangneth zet in met Kant: “De mens is van nature geneigd tot alle kwaad en moet zich ervan afkeren om het goede aan te hangen.” Wij horen in deze uitspraak echo’s van de Catechismus van Heidelberg waarmee de oudere generaties nog zijn opgevoed. De filosoof benadrukt dat het goede doen berust in de keuze die de mens maakt. Zoals de dichter Heinz Kahlau zegt in zijn gedicht *Geen God*: “Ik heb geen God. Ik ben altijd de dader van elke daad die ik heb aangericht. Geen wereldrechter wacht om mij te straffen – van al mijn fouten draag ik het gewicht.”

Je voelt wel: dat klinkt wel heel erg zelfbewust en de bereidheid om de verantwoordelijkheid voor het eigen denken en handelen te dragen is wel zeer edelmoedig, maar is dat voldoende? En ook wordt in de huidige tijd steeds vaker erkend dat het kwaad een dimensie is die groter is dan het persoonlijk menselijke. Is het niet onontwarbaar verweven met ons hele bestaan?

Ik nodig u van harte uit om mee te denken.

Data: woensdag 18 oktober en 8 november 2017

Inleider: ds. Gerard Knol

Plaats: Gebouw Irene (Hereweg 25 te Bierum)

Aanvang: 20.00 uur

Opgave: gerardknol02@gmail.com

Hoe wijd ik mijn leven aan God?

Uitgangspunt van deze cursus is dat het velen, gelovigen en ongelovigen, niet (meer) duidelijk is waarom je jouw leven aan God zou wijden. En natuurlijk vooral: dat het niet (meer) duidelijk is wat dat inhoudt!

Vanuit gevestigde kerkelijkheid wordt geklaagd over het gebrek aan bereidheid om tot de kerkenraad toe te treden, naar de kerk te gaan enzovoort. Men ervaart een onbegrepen gebrek aan motivatie voor kerkelijke functies en verantwoordelijkheden.

Men leest daaraan ook een gebrek aan geloof af.

Ooit was het zo dat je als kind gedoopt werd, dat je als onderdeel van je volwassenwording belijdenis deed en dat je dan, als je gevraagd (= geroepen door God!) werd, ouderling of diaken werd.



Zo werkte het in de tijden van ‘gewoontechristendom’.
Die tijden zijn voorbij.

Ik kom geregeld mensen tegen die niet of nauwelijks (meer) in de kerk komen, maar wel op hun eigen wijze in God geloven. Voor hen is geloof zo persoonlijk (of individueel) geworden dat het niet automatisch (meer) duidelijk is hoe hen dit verbindt met anderen.

Volgens mij is het heel belangrijk om uit te wisselen wat het betekent om in God te geloven en om te zien welke consequenties dat heeft voor jouw persoon en leven.
Daar kleven persoonlijke en sociale aspecten aan. Daar kleven traditionele en moderne overwegingen aan.

We nemen in deze cursus de vrijheid om uit te wisselen hoe we er individueel voor staan: “... waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.” (2 Korintiërs 3,17) Het gaat er niet om onszelf of elkaar te beoordelen of iets op te leggen.

Tegelijkertijd stellen we onszelf en elkaar de vraag hoe we voorbij de vrijblijvendheid komen: “Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg ...” (Johannes 14,23a).

Waar het op aankomt is: welke geloofsgemeenschap vormen wij? Hoe geven wij vorm aan het lichaam van Christus?

De cursus:

Data: 14 februari en 7 maart 2018

Inleider: ds. Gerard Knol

Plaats: Gebouw Irene (Hereweg 25 te Bierum)

Aanvang: 20.00 uur

Opgave: gerardknol02@gmail.com

GEREFORMEERDE KERK 't ZANDT-GODLINZE

Bijbelcursus 2017-2018: Herstel mijn eerste liefde

De gemeente 't Zandt-Godlinze biedt in seizoen 2017-2018 een Bijbelcursus aan over de Bijbelboeken Ruth en Openbaring met als thema: Herstel mijn eerste liefde.

In het OT-boek Ruth lezen we hoe Naömi opnieuw en Ruth voor het eerst Gods liefde vinden en in de gebeurtenissen het handelen van God ontdekken.

Zo gloort er een nieuwe toekomst.

In het NT-boek Openbaring lezen we over de zeven gemeenten die verwijzen naar de kerk. Hoe een geloofsgemeenschap de eerste liefde kwijt is geraakt, maar dat God oproept om opnieuw zijn liefde te zoeken en Hem gehoorzaam te zijn.

Zo schenkt Hij ons een nieuwe toekomst.

Open avond: start- en introductieavond met film over Ruth; daarna 3x voor en 3x na de kerst

Locatie: zaal Agora naast de Gereformeerde Kerk, Hoofdstraat 56 in 't Zandt.

Kosten: kleine vergoeding voor de koffie.



Thema cursus:

Herstel mijn eerste liefde

Docenten: Corry en Sijbrand Alblas,
Jeltsje Elzinga

(in samenwerking met comm. V&T)

Data cursus seizoen 2017-2018 (donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur).

Ruth:

28 september: Startavond met introductie en film over Ruth; aanvang 19.30 uur

19 oktober: De eerste liefde verlaten Ruth 1

16 november: Herstel mijn eerste liefde Ruth 2 en 3

14 december: Nieuwe toekomst Ruth 4 (met stamboom Mat. 1)

Openbaring:

18 januari: De eerste liefde verlaten Op. 1; Op. 2:1-7

Herstel mijn eerste liefde Op. 3:14-21

15 februari: Nieuwe toekomst Op. 2:18-29

Eerbied voor God Op. 4 en 5

15 maart: Nieuwe Jeruzalem Op. 3:7-13 en Op. 21 en 22

12 april: Reservedatum

Meer informatie?

J. Elzinga (06-25013645); j.bakker61@hetnet.nl

Fam. Alblas (050-3011885); salblas@solcon.nl / kcalblas@solcon.nl

CATECHISATIE Wijkgemeente Maarland en Wijkgemeente Loppersum

Kindercatechese

Kindercatechese is er voor kinderen uit groep 6, 7 en 8.

Het wordt altijd gehouden in *Elthato*, een gebouwtje naast de toren van de kerk in Zeerijp.

We praten, we kleuren, we lezen, we schrijven over dingen die te maken hebben met geloof en kerk en Bijbel. Hopelijk leer je er veel van!

Aan het eind hebben we een afsluiting met film en patat.

Kindercatechese is er elke dinsdag, vanaf Startzondag tot het begin van de Veertigdagentijd. Maar natuurlijk niet in de schoolvakanties. De eerste keer is op **dinsdag 19 september**. Het duurt steeds van 19.00 uur tot 19.30 uur.

Ik hoop dat je ook komt!

ds Tjalling Huisman

Catechisatiegroep klas 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs

Op woensdag 27 september om 19:00 uur komt in het jeugdhonk van de Vredekerk (Burgemeester van der Munnikstraat 16, Loppersum) de catechisatiegroep voor klas 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs bij elkaar. Wij zullen dan kennis maken met elkaar, de vervolgserie plannen en de opzet van de avond bespreken. Die bestaat uit 2 delen. Het eerste deel wordt ingevuld door de catechisanten die iets vertellen over wat hen aanspreekt, bezighoudt of waar zij het liefst hun tijd mee vullen. Dat kan natuurlijk muziek zijn, maar het kan ook een computerspel, serie op Netflix of een boek zijn en een deel over geloof en de Bijbel. Wat betekent het geloof nu? Hoe geef je het handen en voeten? Wat levert het je op?

Iedereen die in een van deze klassen zit is van harte welkom.

ds. Marco Roepers

Catechisatiegroep klas 4 en hoger van het voortgezet onderwijs

Op woensdag 27 september om 20:00 uur komt in het jeugdhonk van de Vredekerk (Burgemeester van der Munnikstraat 16, Loppersum) de catechisatiegroep voor klas 4 en hoger voor het eerst in het nieuwe seizoen bij elkaar. Na kennis gemaakt te hebben, gaan we de rest van de serie plannen en ook de opzet van de catechisatie bespreken. Het eerste deel is voor een catechisant die iets vertelt of laat zien of horen wat voor hem of haar belangrijk is. In het tweede deel gaan we bezig met de bron van christelijk geloof, de Bijbel. Is de Bijbel maar een oud en saai boek of kan die tegenwoordig ook iets betekenen in het leven van alledag? Daar gaan we naar op zoek. Iedereen uit klas 4 en hoger is van harte welkom bij deze zoektocht.

ds. Marco Roepers

18+ gespreksgroep

Leuk als je dit jaar (weer) mee gaat doen aan de achttienplus gespreksgroep.

Deze groep is bedoeld voor jongeren vanaf 18 tot ongeveer 25 jaar.

We komen samen in de consistorie van de Petrus en Pauluskerk (ingang Wirdumerweg) in Loppersum, maar we belanden vaak in het huis daartegenover aan de keukentafel.

Onze gesprekken gaan over de betekenis van Bijbelverhalen en geloven voor ons eigen leven en de wereld waarin we leven. Schuif aan en praat mee!

We komen op een aantal zondagavonden samen, dat blijkt steeds voor iedereen de meest geschikte avond te zijn. We beginnen met koffie en thee om 20.00 uur en gaan door tot 21.30 uur.

De (voorlopige) data zijn: 1, 8 en 29 oktober, 12 november 2017; 21 januari, 4 en 18 februari, 18 maart 2018.

Voor informatie: ds Tjalling Huisman 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl

Belijdenis doen

Als je (of u) er over denkt om belijdenis te doen, nodigen we je / u uit om met één van ons beiden contact op te nemen. Of je nu 18 bent of (veel) ouder, dat maakt niets uit.

We willen graag met degenen die daarover nadenken, een groep vormen om te praten over een eventuele belijdenis.

Het zal gaan over vragen als: Wat houdt belijdenis doen in? Wat kan het betekenen? Wat spreek je uit als je belijdenis doet? Hoe gaat dat, zo'n belijdenisdienst?

In overleg prikken we dan geschikte data en plaatsen om samen te komen.

Informatie en aanmelding kan bij ds Marco Roepers (0596 57 29 29; marco@roepers.net) en ds Tjalling Huisman (0596 57 13 93; tjhuisman@kpnplanet.nl)

CATECHESE Spijk-Losdorp

GGG – Geloven, gezellig, God! – Catechese voor 12-14

Vanaf donderdag 5 oktober, elke twee weken om 19.15 uur.

De eerste keer gaan we met elkaar eten, dus zijn jullie welkom om 18.15 uur!

Locatie: Hoofdweg-Zuid 7 in Spijk

Opgave/meer info: ds@jakeschimmel.nl

@Home – Catechese voor 15-17 (Spijk/Losdorp en Bierum/Holwierde/Krewerd)

Vanaf donderdag 12 oktober, elke twee weken om 20.00 uur.

Locatie: Hoofdweg-Zuid 7 in Spijk

Opgave/meer info: ds@jakeschimmel.nl of annebaljeu@gmail.com

To The Point – Bijbelstudie 18+

Vanaf vrijdag 6 oktober, elke twee weken om 18.30 uur.

We beginnen de avonden met gezamenlijk eten, en gaan dan in gesprek over een Bijbelgedeelte.

Wat heeft dit stuk te zeggen over mijn leven?

Iedereen is welkom, ook als je niet in Spijk of Losdorp woont!

Locatie: Hoofdweg-Zuid 7 in Spijk

Opgave/meer info: ds@jakeschimmel.nl

CATECHESE Bierum-Holwierde-Krewerd

Serius Lekker

Catechese voor jongeren vanaf de brugklas tot 15 jaar.

Vanaf oktober 2017 elke eerste vrijdag van de maand tot juli 2018.

Locatie: gebouw Irene, Hereweg 25 te Bierum.

Opgave en meer info: jeugd@pknbhk.nl

@Home (gezamenlijk met Spijk-Losdorp)

Catechese voor jongeren van 15 t/m 17 jaar.

We beginnen op 12 oktober en vervolgens elke twee weken tot Pasen 2018.

Aanvang: 20.00 uur.

Locatie: Hoofdweg-Zuid 7 te Spijk.

Opgave en meer info: ds@jakeschimmel.nl of annebaljeu@gmail.com

Jongvolwassenen

Gespreksgroep voor twintigers.

We komen op afspraak samen op zondagavond.

Locatie: Hereweg 23 te Bierum

Opgave en meer info: gerardkno101@gmail.com of woude722@planet.nl

30-50 groep

Gespreksgroep voor oudere jongeren (30 t/m 50+).

We beginnen op dinsdagavond 3 oktober en maken iedere bijeenkomst een vervolgspraak.

Locatie: Hereweg 75 te Bierum.

Aanvang: 20.00 uur.

Opgave en meer info: gerardknol01@gmail.com of woude722@planet.nl

Kamp

Weekend van 8 – 10 september gaat de jeugd weer op kamp!

Voor meer informatie: jeugd@pknbhk.nl

JEUGDWERK Gereformeerde kerk 't Zandt – Godlinze

De jeugdraad is een actieve en enthousiaste groep mensen, die zich inzet om de activiteiten voor en met de jeugd te organiseren. De thema-avonden en activiteiten zijn gericht op christelijke- en/of maatschappelijke onderwerpen met een serieuze en ontspannen inslag waarbij meningsvorming, geloofsvragen en actualiteit centraal staan. Daarnaast houden we sponsoracties voor goede doelen en doen mee aan volleybaltoernooien. Ook onderhoudt de jeugdraad contacten met het Landelijk Jeugdwerk en YMCA.

We hebben een enthousiaste groep jongeren en nieuwe leden zijn altijd van harte welkom! Kijk op de website voor het laatste nieuws: www.gktzandtgodlinze.nl Het programma komt binnenkort op de site te staan.

Een keer in de maand wordt er kindernevendienst gegeven, in eerste instantie aan de oudste kinderen van de oppasdienst. Maar mochten er kinderen in de basisschoolleeftijd in de kerk zitten, zijn zij ook van harte welkom! Kijkt u op de site wanneer er kindernevendienst wordt gegeven.

Namens de jeugdraad, Gerda Westerhuis

Club 12 jaar en ouder

Hallo jeugdigen,

We willen jullie weer uitnodigen om het komend seizoen weer allerlei leuke dingen samen te gaan doen. Niet alleen gezellige dingen, maar af en toe komen er toch ook serieuze bijeenkomsten voorbij. Ook gaan we er met elkaar weer voor zorgen dat andere mensen ook een beetje mogen meedelen met onze rijkdom.

Je hoeft geen lid te zijn, koffie/thee is gratis, andere consumpties zijn voor eigen rekening en er kan gevraagd worden om een bijdrage voor een activiteit.

Vind je het leuk om een vriend en/of vriendin mee te nemen dan is hij/zij van harte welkom!

Wil je meedoen aan de afsluiting van het seizoen dan is actieve deelname verplicht. We verwachten je dan bij alle thema-avonden en acties. Kun je niet dan meld je je af bij de contactpersoon van die avond of actie!

De data worden nog bekend gemaakt en staan straks ook in ons Kerkblad.

Voor meer informatie: Petra Rijkens 0596-581238 / pa.rijkens@gmail.com

18+groep

Ben je 18 jaar of ouder, dan ben je van harte welkom bij de 18+groep. Op een leuke en gezellige manier proberen we bewust te worden van ons leven en onze leefomgeving en wat de Bijbel ons hierover verteld. Dit doen we onder het genot van een kopje koffie of thee en we sluiten af met soep en broodjes. Twee mensen bereiden een onderwerp voor. Enkele onderwerpen waar we tot nu toe

over gepraat hebben, zijn: Delen – met behulp van foto's; Hoe ga je om met de schepping – over eerlijk vlees en goedkope kleren; Alternatieve feiten – ècht waar!?

Waar is het? Bij iemand van de groep thuis.
Wanneer? 1 x per maand op zondag.
Hoe laat? Van 11.00 uur tot ongeveer 13.15 uur.
Gespreksleider is Petra Rijkens.

Voor informatie: Petra Rijkens 0596-581238 / pa.rijkens@gmail.com

PASSAGE, afdeling Loppersum

Voor vrouwen
met hart voor
de samenleving
oog voor hun
naaste en gevoel
voor cultuur.

Wat is Passage?

Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging die zich ten doel stelt te werken aan vorming en ontwikkeling van haar leden, in al hun verscheidenheid, op het brede terrein van nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken.

Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage ongeacht geloofsovertuiging.
Het lidmaatschap is plaatselijk georganiseerd via meer dan 300 afdelingen in Nederland.
De afdelingen organiseren activiteiten, die kunnen gaan over bijv. politiek, economie, geloof, kunst, cultuur, onderwijs, arbeid, internationale vraagstukken, enzovoort.

Afdeling Loppersum telt 33 leden.
Bent u nog geen lid en wilt u graag eens komen kijken hoe het bij ons is, dan bent u van harte welkom als gast op één van onze avonden.

Vergaderen

Wij houden onze vergaderingen elke derde woensdag van de maand in de zaal van de Vredekerk aan de Burgemeester Van der Munnikstraat te Loppersum. We beginnen onze vergaderingen om 19.45 uur .

Programma seizoen 2017/2018

20 september 2017

Spreker: dhr. S. Noordenbos
(Van Mesdagkliniek Groningen)
Hier wonen en werken; mensen zoals jij en ik.

18 oktober 2017

Spreker: mevr. M. Dales uit Loppersum
Onderwerp: borstkanker

15 november 2017

Spreker: ds. A. Spelt uit Groningen
(geestelijke verzorging UMCG)
Onderwerp: spirituele zorg voor kinderen, tieners en hun ouders
(Beatrix kinderziekenhuis)

?? november 2017

Ontmoetingsdag Zuidhorn

?? december 2017

Creatieve morgen/-middag

20 december 2017

Kerstviering samen met Perspectief

17 januari 2018

Spreker: dhr. D. Stoter uit Loppersum

Onderwerp: brandpreventie

21 februari 2018

Spreker: mevr. I. Admiraal uit Niezijl

(bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand)

Onderwerp: "Wat is daarop uw antwoord"?

21 maart 2018

Spreker: dhr. S. Reiffers uit Winneweer

Onderwerp: wat suiker doet in je lichaam

?? maart of april 2018

Creatieve morgen/-middag

18 april 2018

Spreker: dhr. M. C. Hollebrandse uit Roodeschool

Onderwerp: op de fiets door Nederland.

?? mei 2018

Jaarlijks reisje

Lijkt het programma u wat neem dan contact op met onze p.r. vrouw
mevr. M. Westers-Schaaphok, telefoon **572039**.

C.G.B. Afdeling 'Eemsmond'

Toerustingsavonden

In het seizoen 2017-2018 organiseert de Afdeling 'Eemsmond' toerustingsavonden van de Vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad.

De avonden worden gehouden in de zalen achter de Protestantse Kerk te **Garrelswmeer**, Stadsweg 89 van 19.45 tot 22.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

- | | |
|------------------|--|
| 12 oktober 2017 | 'Let aandachtig op uw wegen'
Drs. J.W.Th. Mout uit Weil (Gld) / Middelstum |
| 09 november 2017 | 'Geloofszekerheid is wandelen met God'
Ds. N. Noorlander, predikant te Onstwedde |
| 11 januari 2018 | 'Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God'
Ds. P.E. Elzinga, predikant te Ten Boer |
| 08 februari 2018 | 'Jeruzalem, beker der bedwelming voor de volken'
Ds. H. Poot, predikant te Oosternieland |
| 08 maart 2018 | 'Waar blijft de belofte van Zijn komst'
Mevr. ds. C.G. Spijker-van Engelenhoven,
predikant te Garrelswmeer |

Na afloop wordt een collecte gehouden.

Een boekentafel van het C.G.B. is aanwezig.

Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met:

Dhr. J. Winter, tel 0596-571983

Dhr. F. Kuiper, tel. 0596-616119